



Ontmoetingskerk

De Brink

Vespers Stille week 2024

Vorbereid door de taakgroep vieren

Thema: ***God gaat mee***

*Wees vastberaden en standvastig.
Er is geen enkele reden om bang te zijn,
want het is de Ene, uw God, die met u meegaat.
Die Ene zal niet van uw zijde wijken
en u niet verlaten.
(Deuteronomium 31:6)*

Dit liturgieboekje is voor maandag, dinsdag en woensdag!

Na de vesper van woensdag kunt u het boekje mee naar huis nemen

Samen • Vieren • Ontmoeten

Vesper maandag 25 maart

Organist: mw. Jeannette Zuidema

Stilte

Openingslied Lied 281: 1

Avondlied Lied 263: 1-3

Psalm 121 gelezen en gezongen

Lezen: Psalm 121

Zingen: Lied 121: 1-4

Schriftlezing Genesis 12: 1-5a

Schriftlied Lied 805: 1-3

Moment van inkeer

Tekst Ging God mee?
(Uit een bericht van Kerk in Actie)

Stilte

Meditatief orgelspel

Voorbeden, verzorgd door het college van diakenen

Stil gebed

Avondgebed Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
bewaar het licht in de nacht

dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.
Amen

We gaan staan

Slotlied en zegen God zal met je meegaan..... (2 keer)

God zal met je meegaan als licht in je ogen als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schouder als baken bij ontij
en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Vesper dinsdag 26 maart

Organist: mw. Ina Terpstra m.m.v. Magdel Erasmus fluit

Stilte

Openingslied Lied 281: 1

Avondlied Lied 265: 1-4

Psalm 80 gelezen en gezongen

Lezen: Psalm 80: 1-10

Zingen: Lied 80: 1 en 4

Schriftlezing Exodus 3: 7-14

Schriftlied Lied 168: 1-3, voorzang gezongen door solist

Moment van inkeer

Tekst: Niet zo moeilijk doen
(uit: *Open deur, jaargang 89, nr 9*)

Stilte

Meditatief orgelspel

Voorbeden, verzorgd door wijkteam Butterhuizen

Stil gebed

Avondgebed

Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.
Amen

We gaan staan

Slotlied en zegen

God zal met je meegaan (2x)

God zal met je meegaan als licht in je ogen als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schouder als baken bij ontij
en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgeat.

Vesper woensdag 27 maart

Organist: mw. Diny Kotterer

Stilte

Openingslied

Lied 281: 1

Avondlied

Lied 268: 1 en 2

Psalm 107 gelezen en gezongen

Lezen Psalm 107: 1-9
Zingen Lied 107: 1, 2 en 20

Schriftlezing Jeremia 1: 4-10
Schriftlied Lied 831: 1, 2 en 9,
coupletten door solist, refrein allen.

Moment van inkeer

Tekst Wij mensen zijn op zoek
(uit 'God aan', vrijzinnig dagboek)

Stilte

Meditatief orgelspel

Voorbeden, verzorgd door leden van de jongerennevendienst

Stil gebed

Avondgebed Zegen ons met uw stilte,
dat de drukte in ons zwijgt
geef ons vrede met wat onaf is,
bewaar het licht in de nacht
dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
als U over ons waakt.
Amen

We gaan staan

Slotlied en zegen God zal met je meegaan (2x)

God zal met je meegaan als licht in je ogen als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd en arm om je schouder als baken bij ontij en
verte die wenkt,

als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

*U die woont
waar geen wonen is
U die meetrekt
waar geen weg is
U die bent
waar geen zijn is
U die licht brengt
waar geen olie is*

*Onverstaanbare,
Ondoorgrondelijke
die mij doorgrondt,
die mij verstaat
zonder dat ik weet hoe*

*U groet ik
die niet gegroet
hoeft te worden
die mij groet
zelfs als ik niet
teruggroet*

uit: Reisgebeden, Marinus van den Berg